

Goedenavond,

Voor zover ik u niet mocht begroeten bij het Joodse gedenkteken wil ik u vanaf deze plaats allen hartelijk welkom heten.

Fijn dat u, dat jij ook dit jaar aanwezig bent.

Half maart zag ik bij toeval een gedramatiseerde documentaire op één van de Duitse zenders.

De documentaire liet zien hoe de oorlog ook heel veel leed had gebracht binnen de Duitse families en gezinnen.

De documentaire begon met een heel vrolijk afscheidsfeest.

De volgende dag zouden een heel stel vrienden en vriendinnen gaan dienen in de legers van Hitler.

De jongelui verheugden zich er op. Zij zouden het vaderland gaan dienen.

Aan het eind van het feest werd nog snel een foto gemaakt en ieder van hen kreeg een exemplaar als aandenken.

Al snel bleek echter voor ieder van hen dat oorlog zeker geen spel is.

Binnen een week waren al diverse van hen gedood.

Een ander kon niet deelnemen aan de Joodse vervolging en wilde daar niets mee te maken hebben.

Toen hij dat zei werd hij door leden van zijn eigen regiment zo mishandeld dat hij in het ziekenhuis moest worden opgenomen.

De enkeling die uiteindelijk overleefden waren blijvend geestelijk en lichamelijk getekend.

Vandaag staan wij stil bij de capitulatie van Nazi Duitsland op 04-05-1945.

Maar wat weten wij vandaag in Nederland nog van angst?

Wij kunnen ons toch totaal geen voorstelling maken van de radeloosheid van de Joodse mensen in de jaren ‘40 – ‘45.

Evenmin kunnen wij bedenken welke invloed het op een gezin had als er onderduikers werden opgenomen.

Kunnen wij ons in Nederland nog een beeld vormen van bedelen om voedsel?

Na de oorlog werd de ene na de andere internationale organisatie opgericht.

Zij zouden er voor zorgen dat er nooit meer zo’n vreselijke oorlog zou komen.

Nu 68 jaar later kunnen wij alleen maar constateren dat er al die jaren heel veel oorlogen en strijd geweest.

Ook vandaag 4 mei 2013 woeden er nog vele oorlogen en conflicten.

Het is diep treurig dat de machthebbers van vandaag nog altijd net als Hitler de mensen door het vertellen van halve of hele leugens, achter zich proberen te krijgen, terwijl zijzelf er alleen maar op uit zijn meer macht en invloed te verkrijgen.

Zij bekommeren zich net zo min als Hitler om al die jonge levens die in de strijd verloren gaan.

Ook maken zij zich niet druk om al die jonge mensen die geestelijk en/of lichamelijk totaal misvormd uit de strijd komen.

De internationale gemeenschap verliest meer en meer zijn invloed.

Wanhopig probeert men van bovenaf de mensen te beïnvloeden.

Opnieuw blijkt de crisis van de afgelopen jaren een geweldige voedingsbodem te zijn voor het ontstaan van allerlei problemen, conflicten en rassenhaat.

Uiteindelijk hebben die geleid tot die afschuwelijke wereldoorlog van 1940-1945.

Ook nu worden wij in snel tempo steeds onverdraagzamer naar elkaar.

Regelmatig ontstaat de indruk dat de mensheid wordt gemanipuleerd en tegen elkaar wordt uitgespeeld.

Het is zo gemakkelijk te wijzen naar de ander en die als tegenstander en vijand te zien.

Opnieuw verkeert de wereld in een situatie waarin de mens zich zo gemakkelijk kan vastklampen aan verkeerde leiders.

Juist in deze tijd kan gemakkelijk opnieuw wereldwijd dictatuur en overheersing ontstaan.

Laten u en ik daarvoor toch waakzaam zijn.

Vanavond zijn wij bij elkaar om onze doden te gedenken en stil te staan bij het leed van toen en nu.

Laten wij toch vanavond opnieuw verantwoordelijkheid binnen de samenleving aanvaarden opdat onze kinderen en kleinkinderen in vrijheid zullen mogen leven en niet onder dictatuur.

Zo dadelijk hoort u het blazen van het taptoesignaal.

Daarna volgen twee minuten stilte en vervolgens zingen wij het eerste en zesde couplet van ons volkslied.

