

**Toespraak Arie van Pelt,
voorzitter Oranjevereniging “Prinses Juliana”
Monument VRIJ, Oud-Beijerland, 4 mei 2014**

Goedenavond dames en heren, jongens en meisjes,

Voor zover ik u nog niet mocht begroeten bij het Joods gedenkteken, mag ik u vanaf deze plaats allen heel hartelijk welkom heten. Fijn dat u, dat ook jij, vanavond aanwezig wilt zijn bij onze jaarlijkse herdenking.

Als kind leerde ik in de tent van het Leger des Heils het refrein van een lied. De woorden van dit refrein waren:

Tel je zegeningen, tel ze één voor één
Tel ze allen en vergeet er geen
Tel ze allen, noem ze één voor één
En je ziet Gods liefde dwars door alles heen.

Mag ik het u, mag ik het jou vanavond eens vragen:

Als wij kijken naar de toestand in de wereld om ons heen, tellen wij dan ook dagelijks onze zegeningen?

Zijn God dankbaar voor het feit dat wij nog altijd in vrijheid mogen leven, dat wij 's avonds rustig kunnen gaan slapen, zonder te luisteren naar het gedreun van de soldatenlaarzen in de straat?

Zijn wij nog dankbaar voor het feit dat wij voldoende voedsel hebben?

Of vinden wij dit inmiddels heel gewoon en vanzelfsprekend?

De afgelopen tijd kwamen de beelden van de oorlog in Syrië en Centraal Afrika op vele momenten van de dag onze huiskamers binnen. Wij konden de ontsteltenis, de angst, het verdriet en de pijn op de gezichten van de mensen zien. Wij hoorden de bevolking bedelen om water en voedsel.

Door al deze beelden kunnen ook degenen die na 1945 zijn geboren, zich weer een voorstelling maken van de angst van onze bevolking in de oorlogsjaren.

Wij kunnen nu weer begrijpen dat mensen na al die jaren de beelden van een gebombardeerde en brandende stad niet kunnen uitwissen. Wij begrijpen opeens weer een klein beetje hun woede en onmacht. Maar beïnvloeden deze beelden uit deze oorlogsgebieden ons leven of lever wij gewoon door?

De kans daartoe is groot. Immers in onze samenleving wordt onze aandacht door zoveel zaken opgeëist en alles gaat zo snel.

In dit alles schuilt echter een groot gevaar.

In de krant kunnen wij steeds weer lezen dat zowel in ons land en op vele plaatsen in de wereld de vooroordelen en discriminatie van bepaalde bevolkingsgroepen toeneemt.

Juist nu is het belangrijk dat wij waakzaam zijn, dat wij ons niet laten beïnvloeden door negatieve berichten.

Uit deze negatieve berichtgevingen en gedachten kan zo gemakkelijk discriminatie ontstaan.

Als wij ons daardoor laten verblinden sluiten wij ons voor de ander af, en de gevolgen daarvan zien wij met grote regelmaat op onze TV.

Mensen die elkaar vaak zonder gegronde redenen afslachten.

Op zulke momenten ben ik dankbaar dat wij in de Bijbel worden opgeroepen om de ander onvoorwaardelijk te aanvaarden en lief te hebben.

Laten wij ons vanavond toch voornemen vanaf heden de vrede niet langer alleen aan de regeringsleiders over te laten, maar laten wij ons vanaf vandaag gaan inzetten voor de vrede dichtbij in ons eigen huis, in onze families, in onze straat en in onze gemeente.

Velen hebben voor het winnen van onze vrijheid hun bezit en hun leven gewaagd.

Op u en mij rust de plicht daarmee verantwoord om te gaan. Dit betekent steeds weer opnieuw een keuze maken.

Zodadelijk hoort u het blazen van het Taptoe signaal.

Daarna volgen twee minuten stilte en vervolgens zingen zij het eerste en het zesde couplet van ons volkslied.