

Herinnering

Diep weggestopt tussen gedachten
Ligt nog steeds die herinnering
Aan een zwart en grijs verleden
Vol angst en marteling.

Maar wie houdt de herinnering levend
Als niemand die nog bij zich draagt
Wie zorgt dat het niet wordt vergeten
Dat de herinnering niet wordt weggejaagd.

Elk jaar er aan denken
2 minuten, heeft dat zin?
Even stilstaan bij wat geweest is
Het is niet veel, maar een begin.

Nathalie van de Zande, 15 jaar
2002, Pontes Scholengemeenschap Pieter Zeeman, Zierikzee

Nathalie was in 2002 één van de drie winnaars van de wedstrijd 'Dichter bij 4 mei 2002'. Zij mocht haar gedicht voordragen in Herinneringscentrum Kamp Westerbork.