



## **Toespraak burgemeester K. Tigelaar**

### **onthulling namenwand Joods monument**

**Oud-Beijerland, 8 juli 2014**

Namen, 31 namen. Namen verbonden aan Oud-Beijerland, namen verbonden aan de Joodse gemeenschap, namen verbonden aan onze geschiedenis.

31 namen die ons herinneren aan de verschrikkingen van en in de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens deze oorlog, in 1942, maakte de Duitse bezetter een einde aan de Joodse gemeenschap in Oud-Beijerland. Alle 39 Joodse inwoners werden weggevoerd. Een diepe wond was geslagen. 31 van hen overleefden de wreedheden van de antisemitische bezetter niet. Een litteken in de Oud-Beijerlandse gemeenschap.

Sinds het midden van de 18<sup>e</sup> eeuw was een Joodse gemeenschap gevestigd in Oud-Beijerland. Een bloeiende gemeenschap, geworteld in de samenleving. Er was een synagoge, een eigen begraafplaats. Toen in 1942 alle Joodse inwoners werden weggevoerd, kwam er geen einde aan de Joodse historie. Kwam er geen einde aan de band met de Joodse gemeenschap. De geschiedenis van deze gemeenschap hoort onlosmakelijk bij de geschiedenis van Oud-Beijerland. De

herinnering blijft. Deels ook tastbaar in de vorm van dit Joods monument, de Joodse begraafplaats, de twee gebrandschilderde ramen in het Oude Raadhuis en een aantal straatnamen in de wijk Spuioever. Het zijn de plekken van herinnering, van verbinding met ons verleden, van onze verbondenheid met de historie van de Joodse gemeenschap in Oud-Beijerland.

Ik spreek mijn dank uit aan de (bestuurs)leden van onze Oranjevereniging Prinses Juliana voor hun betrokkenheid en inzet om door dit monument en de jaarlijkse herdenking deze historie te blijven herinneren en levendig te houden. Dank dat, na de realisatie van het monument in 1987, nu in samenwerking met kunstenaars Marga Vogel de namenwand is gerealiseerd.

Vandaag keren de 31 namen, samen met enkele overlevenden van toen, terug in ons dorp. Wat fijn dat u hierbij aanwezig kunt zijn. Een moment waarop herinneringen samen komen, herinnering van toen, de emoties, de beelden, de pijn en het verdriet. Daarmee wordt het ook een moment van herdenken.

Herdenken van 31 namen.

Ieder jaar klinken hier hun namen.

Hun namen, om nooit te vergeten.

Hun namen, om altijd verbonden te blijven.

Hun namen, om altijd te herdenken.