



TOESPRAAK DODENHERDENKING 2015

door burgemeester Klaas Tigelaar

Stilte

Stilte... vol herinneringen aan tijden van oorlog en geweld. In ons land én ver daarbuiten.

Stilte... om te herdenken. Hen die hun leven hebben geofferd, die zijn vermoord, die hebben geleden.

Stilte... uit respect voor allen die hebben gestreden voor vrede en vrijheid.

Stilte... met hoop op: 'dat nooit weer'.

Ik weet het: u, jij en ik - ieder van ons heeft daarbij een eigen beeld voor ogen, maar... samen herinneren we.

Ieder van ons met een eigen gedachte, maar... samen gedenken we.

Dames en heren, jongens en meisjes,

Samen herdenken wij vandaag op 4 mei allen – burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Ouderen onder ons beseffen wat de strijd voor onze vrijheid heeft betekend.

Veteranen en militairen onder ons hebben het veelal aan den lijve ondervonden wat de strijd voor vrede en vrijheid betekent, kost en van je vraagt.

Jongeren en kinderen, goed om te zien dat jullie hier ook zijn! Het is voor jullie belangrijk om te weten dat er voor ons en onze vrijheid zware offers zijn gebracht. Houdt de geschiedenis van de strijd voor onze vrede en vrijheid levend. En zie hoe daarvoor nog steeds op vele plaatsen in de wereld gestreden wordt.

Samen staan we stil. Samen gedenken we. Want... samen willen we hen, en wat er gebeurd is, niet vergeten.

Zeventig jaar geleden kwam, na vijf jaar bezetting, oorlog en onderdrukking, de bevrijding van ons land. Het Duitse oorlogsgeweld was gestopt, geen razzia meer, geen nieuwe slachtoffers in de vernietigingskampen, geen onderdrukking, de oorlog was voorbij.

In vrede en rust konden we ons land weer opbouwen. We hadden onze vrijheid terug. De vrijheid waar zo enorm voor is gestreden én waarvoor we nog steeds moeten blijven vechten. Want met de bevrijding toen, zijn helaas de oorlogen niet verdwenen. De wereld is niet bevrijd van haat en geweld, oorlog en opstand, vernietiging en moord. Ook na de Tweede Wereldoorlog bleven velen, tot op vandaag, strijden voor vrede en recht.

Ook onze mannen en vrouwen zijn over de hele wereld uitgezonden geweest om te blijven strijden voor vrede en veiligheid. In het voormalig Nederlands Indië of Nieuw Guinea, de strijd voor vrede in o.a. Libanon, voormalig Joegoslavië, Afghanistan, of de missies in Afrika en het Midden Oosten. Ook daar zetten militairen zich in en streden voor veiligheid van anderen.

Het laat zien dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Besef dat onze vrijheid kostbaar is, dat mogen we niet zomaar op het spel zetten. Koester het. We kunnen onze vrijheid alleen bewaren en vasthouden, als we de waarden van vrijheid overeind houden: vrede voor elkaar, vrijheid van geloof, vrijheid van geweten, geen discriminatie, tegen racisme, niemand buitensluiten, liefde en zorg voor elkaar, een menswaardig bestaan voor iedereen en respect voor de rechten van anderen.

Dat is Vrijheid in verantwoordelijkheid. Het staat hier gegraveerd in de letter V. De letter V was in de oorlog een symbool van verzet tegen de Duitse bezetting. De letter stond in ons land voor vrijheid, in Frankrijk voor victoire en de Engelsen riepen victory. Het V-teken lieten ze zien door twee vingers zo op te steken.

Laten we het 70 jaar na de bevrijding blijven doen om elkaar te herinneren aan vrijheid, een kostbaar geschenk. Steek je twee vingers op, in de letter V. Onthoud en wens elkaar toe: Vrede, Veiligheid en bescherming, Vrijheid. Want vrijheid voor mij, betekent ook vrijheid voor de ander!

Vandaag - in onze stilte - herdachten we allen die hun leven gaven voor onze vrijheid.

In de stilte van ons herdenken, sprak de herinnering aan de littekens van een oorlog.

In de stilte van ons herdenken, sprak het respect.

In de stilte van ons herdenken, sprak de dankbaarheid voor het geschenk van (**V**) vrijheid.

In de stilte van ons herdenken, sprak het hoopvol verlangen naar (**V**) vrede.

Dát wensen we elkaar van harte toe!