

VRIJ ZIJN !!!

Vrij-zijn, is het beste
wat een mens kan overkomen.
Heel veel mensen zijn niet vrij
Zij kunnen er alleen maar van dromen.

Ze dromen van een veilig huis
waar je rustig kunt gaan slapen
waar je samen eten gaat
met elkaar plezier mag maken.

Ze dromen van gewoon gaan werken
op kantoor of op het land
je eigen krant en boeken kiezen
zonder censuur van "hogerhand".

Ze dromen van vakantie houden
met z'n allen fijn op pad
zonder angst te kunnen lopen
door de straten van je stad.

Niet meer bang zijn voor soldaten
die gaan schieten voor je deur
die je om ras of huidskleur haten
en handelen naar willekeur.

Wij hoeven daar niet van te dromen.
Bij ons is vrij-zijn werkelijkheid
Maar 't is niet vanzelf verkregen,
't kostte tranen, pijn en strijd.

We zouden bijna zijn vergeten
dat ook hier geen vrijheid was
Dat ook wij die angsten kenden
vervolging om geloof of ras.

Vandaag gedenken wij hier samen,
vader, dochter, moeder, zoon.
Laten wij hen niet vergeten
vrij-zijn is een voorrecht, nooit gewoon.