

**Gedichten bij het monument VRIJ
voorgedragen door leerlingen van de PCBS De Kriekenhof
op 4 mei 2016**

Jij was een van de duizenden

Jij was een van de duizenden
die zagen
die hoorden
die voelden
die het meemaakten
Jij was een van de duizenden
Die hoop gaven in de duisternis
Jij was een van de duizenden
die vochten
voor ons
toen wij te bang waren
Jij was een van de duizenden
die gingen en niet meer terug kwamen
en nog steeds ben jij een van de duizenden
die wij herdenken.

-0-0-0-0-

Mag ik naar je luisteren?

Ik, ik zou je willen meenemen
Je willen omarmen
en je laten vergeten.
Ik, ik kan niet begrijpen
Wat jij hebt meegemaakt.
Jouw eenzaamheid heb ik niet gevoeld
Honger heb ik nooit gekend.
Verlies, dat gevoel is nieuw voor mij.
Ik, ik zal je niet kunnen begrijpen....
Maar zou ik naar je mogen luisteren?
Mag ik je verhalen horen?
Die worden dan ook van mij
En die zal ik nooit vergeten.
Wat jij zegt vanuit jouw herinneringen
Schrijf ik mijn gedicht.
Misschien kan ik je dan beter begrijpen
Mag ik je dan helpen
verder te kunnen gaan met leven.....