

Toespraak Cobi Crucq,  
namens Oranjevereniging “Prinses Juliana”  
Joods gedenkteken, Oud-Beijerland, 4 mei 2017

---

Dames en heren, jongens en meisjes,

Namens het bestuur van Oranjevereniging Prinses Juliana heet ik u van harte welkom. Wat is het goed dat u ook dit jaar weer met zovelen bent gekomen om samen stil te staan bij het leed dat het Joodse Volk is en wordt aangedaan.

Wij willen deze plechtigheid beginnen met het Hatikwa. Aansluitend zullen leerlingen van de O.B.S. De Zevensprong Noord een gedicht voordragen, met als titel ‘De Holocaust’.

Maar nu eerst het Hatikwa, het Lied van de Hoop voor elke rechtgeaarde Jood.

=====

Gedicht: De Holocaust

=====

We gaan nu over tot de herdenking van de slachtoffers van de Holocaust.

De gebeden Jitzkor en Kaddish zullen worden uitgesproken door Bram Lagendijk, chazan van de Liberaal Joodse Gemeente te Rotterdam.

Nadat deze gebeden zijn uitgesproken, waarin ook de namen van de slachtoffers worden genoemd, zullen wij 1 minuut stilte in acht nemen. Graag uw aandacht voor de heer Bram Lagendijk.

=====

Het is ieder jaar weer indrukwekkend en ontroerend om deze gebeden en de namen van de slachtoffers met hun leeftijden te horen.

Wij willen nu graag overgaan tot de bloem- en kranslegging.

Er zullen bloemen en kransen worden gelegd door:

- Leerlingen van O.B.S. De Zevensprong namens Nationaal Comité 4 en 5 mei
- Het gemeentebestuur van Oud-Beijerland
- De commissie Kerk en Israël
- O.b.s De Tandem
- Oranjevereniging “Prinses Juliana” te Oud-Beijerland.

Tijdens de bloem- en kranslegging speelt Anita den Boer instrumentaal kaddish op althobo.

=====

Als een teken van het vertrouwen dat het leven altijd zal doorgaan is het bij het Joodse volk een gebruik om een struikje te planten. Als teken van deze verbondenheid, wil ik nu Rika Manschot en Jan Middelhoek vragen om ook hier bij ons gedenkteken een struikje te planten. Rika ontving afgelopen week uit handen van de Duitse ambassadeur het Bundesverdienstkreuz een hoge Duitse onderscheiding en Jan ontving een prachtige (Nederlandse) Koninklijke Onderscheiding. Het is dan ook een mooi symbool van verbondenheid en vertrouwen dat zij samen dit struikje planten. Tijdens de boomplanting luistert u naar “Uri Zion” (Ontwaak Zion)”

=====

We zijn aan het einde gekomen van deze plechtigheid.

Graag wil ik de schoolkinderen, de dirigent en de leden van het Seniorenorkest Hoeksche Waard, Anita den Boer, de leden van Scouting Oud-Beijerland, chazan Bram Lagendijk en de heer Wim van Dam danken voor hun bijdrage aan deze plechtigheid.

Zo meteen vertrekken we in een Stille Tocht naar het monument VRIJ in het park de Laning. Wij nodigen u allen uit in stilte en uit respect met ons mee te lopen.

Graag wil ik u hartelijk danken voor uw aanwezigheid bij deze plechtigheid, waarbij we onze Joodse inwoners die de Holocaust niet overleefden, hebben herdacht.

Daarnaast is het ook belangrijk om er ieder jaar weer bij stil te staan dat er nog steeds haat, discriminatie, vernedering en doodsbedreigingen zijn richting het Joodse volk.

Wij sluiten deze plechtigheid af met het zingen van het zesde couplet van ons volkslied.