

Gedicht bij het Joods gedenkteken

VRIJHEID

Zit je daar met je broertje op straat
En niet weten waar de oorlog over gaat
Alles ben je kwijt.

Je weet niet waar je ouders zijn.
Kon je maar even bij ze zijn
Maar dat gaat nu niet.

De oorlog gaat gewoon door
Waar is dit nou allemaal voor
Laat het stoppen, het doet pijn
Laat het gewoon weer vrede zijn.

Zodat ik weer kan spelen
En vriendschap met vrienden kan delen
Nu gaat dat nog niet
Ik zit hier in de kou met veel verdriet.

Alles wat ik nodig heb ben ik kwijt
Ik heb mijn broertje nog, en die wil ik niet kwijt
Of wij dit zullen overleven dat weten we niet
We moet gewoon alles geven.

Was mijn familie maar weer bij elkaar
Dan was er voor ons niet meer zoveel gevaar
Alles komt goed wordt er door iedereen gezegd
Maar toch iedereen die voor zijn leven vecht.

Gedicht bij het monument VRIJ

Verzet

Verzet je tegen onderdrukking
van mensen door mensen.
Is macht dan zo belangrijk,
zo belangrijk om iemand dood te wensen?

Verzet je tegen gedachten
dat je beter bent dan een ander.
Voel je niet verheven,
maar leef naast elkander.

Verzet je tegen oorlog.
Laat hem niet beginnen,
want hij kent alleen maar slachtoffers.
Niemand zal ooit winnen.

Verzetten tegen ... het klinkt zo stoer:
achter een idee gaan staan.
Maar zou het niet beter zijn,
als het woord niet hoefde te bestaan?